

SPODSBJERG



Når du er i Spodsbjerg, skal du også opleve..

- 10 Longelse Bondegaardsskov, Spodsbjergvej** er en helt særlig skov. Skoven har stået uforstyrret hen i over 130 år, og flere af dens træer er mere end 250 år gamle. Derfor har denne skov en flora og fauna, som kun kan opleves få andre steder i Danmark.
- 11 Oehlenschlaegers Bøg i Stengade Skov, Stengade Skovvej**
"Der er et yndigt land, det står med brede bøge, nær salten østerstrand...". Disse kendte ord og resten af nationalmelodien skulle Adam Oehlenschlaeger efter sigende have skrevet under det mægtige bøgetræ i Stengade Skov nord for Spodsbjerg. Her kan du opleve en smuk sandstrand med bøgeskov helt ned til sandet. Gå lidt mod nord i skoven og find skansen, bygget som en del af Danmarks forsvar efter slaget på Reden i 1801.
- 12 De langelandske kunsttårne - Danmarks længste kunstudstilling**
Vest for Spodsbjerg ligger kunsttårn 6 på Pederstrupvej 16a.



Foto: @bybroch

13 Stengade Skov



Spodsbjerg opstod som fiskerleje og har siden middelalderen været færgested, senere med færgeforbindelse først til Nakskov, dernæst til Tårs på Lolland. Byen nævnes i 1472 som Sporsbergh, enten af gammeldansk sporth (hale) eller af spor (vej), og -bjerg. Omkring Spodsbjerg er fantastiske forhold for lystfiskere og byen er kendt for sine lækre sandstrande mod syd.

Find inspiration til flere oplevelser samt spise- og overnatningssteder på langeland.dk/spodsbjerg

Tekst: VisitLangeland og Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Folderen er udgivet med støtte fra:



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne:
Europa investerer i landdistrikterne



Foto: Hamid Aminrezai

16 Tobaksladen

- 13 Longelse Kirke og kirkestien, Spodsbjergvej 271** Vest for den smukke kirke bygget i 1200-tallet ligger den gamle kirkesti med en flot lille gåtur over markerne.
- 14 Tobaksladen, Stengadevej 24** ligger nord for Spodsbjerg. Tobakstørreladen er en af de få bevarede tørrelader fra 2. verdenskrig. Ved siden af laden ligger den uberørte skov Ryttermosen, med mulighed for at gå en flot tur i skoven.

Den svenske hærs march over det frosne bælt (februar 1658)

Det var ved Spodsbjerg at den svenske konge Karl 10. Gustav førte sin hær 12 km. over isen til Lolland og videre til København. Læs mere om "ismarchen" på langeland.dk/spodsbjerg eller på informationsskiltet på havnen.



Foto: Mette Johnsen



Foto: Daniel Villadsen

LANGELAND

TIL OS ALLE ~ SAMMEN

Kystbyen til os alle ~ sammen

På www.langeland.dk/byer kan du gå på opdagelse i flere af Langelands landsbyer.

VISITLANGELAND

1 Spodsbjerg Havn - færgested siden middelalderen

Færgestedet Spodsbjerg nævnes første gang i 1472, men er formentlig ældre. Der opstod samtidig en ubetydelig fiskeribebyggelse, måske i renæssancetiden, og stedet var udgangspunkt for omegnens bondefiskere. Allerede i 1873 dannes det første fiskeriselskab i Spodsbjerg, som havde en betydelig omsætning.

Efter at Sydfynske Dampskibsselskab i 1884 overtog færgefarten til Lolland, blev der på byens nordside anlagt en dampfærgebro. På sydsiden opstod en lille fiskerihavn.

Omkring år 1900 tog udviklingen fart med telefonstation, jernbane, badehotel, havneudvidelse og opførelse af de første sommerhuse. I 1975 åbnede hurtigruten, hvilket krævede nyt færgeleje, ventesal og vejforbindelse. For at skabe plads til fritidssejlere anlagdes i 1994 en stor lystbådehavn med 180 pladser.

2 Spodsbjerg Station, Spodsbjergvej 351 var den ene af endestationerne på Langelandsbanen og åbnede i 1911. Ligesom alle

øvrige stationer på banen, er denne tegnet af Helge Bojsen Møller (1874-1946). Stationen var omstigningssted for færgerejsende. Om sommeren kørte der badetog fra Rudkøbing til Spodsbjerg hver dag. Ret ofte var der syv-otte vogne med badegæster og vognene blev koblet fra og brugt til omklædning. Sidst på dagen blev de så igen kørt tilbage til Rudkøbing. Spodsbjerg station lukkede i 1962.

3 De første sommerhuse på "Skrænten"

Omkring 1902 blev de første sommerhuse opført på vandsiden af Spodsbjerg by. Bebyggelsen af Drejet skete noget senere og den væsentligste udbygning er sket siden ca. 1970.

2 Postkort fra Spodsbjerg Station



Kort: OpenStreetMap



4 Færgegården, Spodsbjergvej 335

Hvor Færgegårdens Camping i dag ligger, lå den nye færgegård i Spodsbjerg. Færgegården stod færdig i 1839. Den blev bygget som en del af en aftale mellem godsejer Hastrup og staten. Det offentlige skulle bygge ny færgebro og havn i Spodsbjerg mod at godsejeren opførte en ny færgegård og anskaffede nye færger.

5 Spodsbjerg Badehotel, Spodsbjergvej 317

Spodsbjerg Badehotel blev opført i 1913 af tre brødre fra Lolland og hed i begyndelsen "Badehotel Solvang". Badehotellet har som mange andre gamle badehoteller været stedet, hvor storbyfolk holdt ferie og blev serveret af piger med hvide kapper og stivede forklæder. I perioden 1963-1975 blev der afholdt pigtrådsbal og dans. Det var også her lokalforeningerne afholdt deres arrangementer og fiskerne fik en sludder over en "kaffesort" og diskuterede dagens fangster. Badehotellet lukkede i 2019 og blev i 2022 revet ned for at give plads til ferielejligheder.

6 Gl. Færgegaard i Gl. Spodsbjerg, Drejet 1D

Det stråttækte bindingsværkshus fra 1700-tallet i første række til Langelandsbælt er den gamle færgegård. De rejsende, som skulle færges over til Taars på Lolland, kom sædvanligvis ad landevejen fra Longelse og ned til Gammel Spodsbjerg, hvor der boede to færgemænd med deres familier. De havde hver deres hus, som senere blev bygget sammen til det, der i dag kaldes "Den Gamle Færgegård". Her kunne de rejsende indlogere sig, mens de ventede på gunstige vindforhold til at krydse bæltet. Især om vinteren måtte sejladsen ofte udsættes i flere dage, når der var stærk blæst (især pålandsvind), højvande eller is. I dag er huset sommerhus.

7 **Drejet Strand** er en populær 25 meter bred sandstrand syd for Spodsbjerg. Stranden har Blåt Flag, som garanterer god badevandskvalitet og at stranden er ren og velholdt. Her er gode forhold for wind- og kitesurf, ligesom stranden også er perfekt til Stand Up Paddle (i pålandsvind).

8 **Spodsbjerg Lystfiskersø, Løkkeby Strandvej 8** Lige nord for byen ligger en 20.000 m² saltvands-sø kun 50 meter fra havet.

9 **Hotspot for lystfiskeri** på Langelands eneste østvendte havn er der mulighed for at leje både til fiskeri af bla. torsk, fladfisk og makrel i det fineste fiskevand.

Havnefogedens 6 favorit vandreruter starter alle på Spodsbjerg Havn. Den korteste er 3,4 km. og den længste 9 km. Få mere information om ruterne på langeland.dk/spodsbjerg eller på havnen. Lige vest for færgekantoret ligger en lille sø, som også inviterer til en skøn kortere gåtur.

Ø-camino Langeland

Den smukke vandretur rundt langs Langelands kyst både starter og slutter i Spodsbjerg. Ruten er i alt 142 km.

Afmærkede cykelruter fra Spodsbjerg

Spodsbjerg er et godt udgangspunkt for cykelferie. Rute 82-83 til Sydlangeland, rute 80-81 til Nordlangeland samt den 660 km. skilte Herregårdsrute går alle igennem Spodsbjerg.

3 Sommerhus på Skrænten 1934

